

# DEVİRİMCİ YOL



ÖZEL SAYI 1 27 MAYIS, 1977

100 KURUŞ

## Emekçi Halkların Kurtuluşu İçin

# TEK YOL DEVİRİM



**B**UGÜN ülkemiz derin bir iktisadi ve siyasi kriz içinde çalkalanıyor. Yıllardır egemen sınıf iktidarlarının sürdürdükleri sömürü ve yağma politikası, içinden çıkılmaz bir batağa vardı dayandı. Ekonomik sorunlar MC iktidarının dört ay daha dayanamayacağı kadar kötüleşti. Halkın elindeki herşeyden bir kısmını koparıp almak demek olan devalüasyon getirilip dayatılıyor. Önümüzdeki günler zaten işsizlik-pahalılık-yoksulluk ve zulüm altında ezilen emekçi halklarımıza daha fazla zulüm, sömürü ve baskıdan başka bir şey vaatmiyor!

Peki ülkemizdeki on milyonlarca emekçi halkın bu pahalılık ve işsizlikten, sömürü ve zulümden kurtulabilmesi için ne yapılmalıdır? Köylülerimizin, işçilerimizin, memur, öğretmen ve teknik elemanlarımızın gençliğimizin ve kadınlarımızın daha mutlu bir geleceğini sağlayabilmek, onları sömürülmeden, ezilmeden ve özgürce yaşayabilecekleri bir düzene ulaştırabilmek için ne yapılmalıdır?

Bunun gerçekleşebilmesi için;

**1** TÜRKİYE'Yİ emperyalizme bağımlı kılan NATO, CENTO, ORTAK PAZAR, ENERJİ AJANSI gibi emperyalist kurumlardan çıkılmalıdır; Tüm ikili anlaşmalar feshedilmelidir. Yurdumuzdaki yabancı ösler kapatılmalı ve bu öslerdeki yabancı askerler kovulmalıdır. Ülkemiz halklarının emeğinin, tüm yeraltı ve yerüstü kaynaklarının sömürülmesine son verilmelidir. Tüm emperyalist ülke ve kurumlara olan borçlar iptal edilmelidir.

**2** İŞÇİLERİN üzerindeki bütün baskılar kaldırılmalıdır. Kadın-erkek işçi ayırımı gözetmeksizin eşit işe eşit ücret verilmelidir. İşsizlik ortadan kaldırılmalıdır. Genel grev hakkı yasallaştırılmalıdır. Çırakların çalışma süresi 6 saate düşürülmelidir.

**3** TOPRAK ağalarının elindeki tüm topraklara el konulmalı, topraksız ve az topraklı yoksul köylülere dağıtılmalıdır. Bugünkü sömürü düzeninde yoksul köylülerin tefecilere ve bankalara olan tüm borçları iptal edilmelidir.

**4** Kadın-erkek eşitsizliğini ortadan kaldırmaya yönelik yasal güvenceler getirilmelidir. Kadının ekonomik bağımlılığını ortadan kaldıracak maddi ortam yaratılmalı, kadınların her alanda erkeklerle eşit söz ve karar sahibi olması sağlanmalıdır.

**5** EKONOMİK tedbirler ve yatırımlar halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak gündeme getirilmelidir. Bankalar, sigorta şirketleri, tüm mallı kurumlar, dış ticaret, yerli ve yabancı tüm tekel, emekçi halk-iktidarı tarafından devletleştirilmelidir. Kır ve şehirler arasındaki farklı ekonomik, sosyal, kültürel yapıya son verilmelidir.

**6** BUGÜNKÜ devlet yapısı içinde yer alan tüm faşist yasa ve kurumlar; MİT, Kontr-Gerilla Toplum Polisi Teşkilatı vb. gibi tüm gizli ve açık örgütler kapatılmalı, bunların sorumluları ve işkenceciler cezalandırılmalıdır.

**7** KÜRT ulusu üzerindeki ırkçı, şövenist ve faşist baskılar kaldırılmalıdır. Kürt ulusunun kendi kaderini tayin serbestisi kayıtsız şartsız tanınmalıdır. Kürt halkının ulusal-demokratik kültürel özgürlükleri sağlanmalıdır.

Başta Kürt ulusu olmak üzere, tüm ulusal azınlıklara kendi dillerini kullanma ve kültürlerini geliştirme özgürlükleri tanınmalıdır.

**8** TÜM kamu hizmetleri, toplumsal ihtiyaçları karşılayacak biçimde devlet tarafından gerçekleştirilmelidir.

Gerici şövenist eğitimin kaldırılıp yerine halkların her alanda gelişmesini sağlayacak devrimci eğitim ve kültür politikası uygulanmalıdır. Okul çağındaki çocukların çalıştırılması yasaklanmalı, temel eğitim yasal güvence altına alınmalıdır.

**İ**ŞTE emekçi yoksul halkımızın kurtuluşu için yapılması gereken asgari şeyler bunlardır. Bunların tamamı yapılmadan işçilerin köylülerin ve tüm emekçilerin sömürsüz ve soygunsuz, mutlu ve aydınlık geleceğinden söz etmek imkansızdır. Ve ancak halkımızın bu temel talepleri yerine getirildiği takdirde insanın insanı ezmediği, halkların kardeşçe ve özgürce yaşadığı, ve faşizmin yokolup gittiği bir geleceğe yönelebiliriz.

Bu temel talepleri ve sömürsüz bir toplumu kurmanın en vazgeçilmez koşulu ise bu günkü egemen güçler ittifakının ölgarşik diktatörlüğünü yıkmak ve onun yerine bütün halkın demokratik iktidarını oluşturmaktır. Çünkü bunları yapabilmek için bütün iktidar halk düşmanlarının, egemen sınıfların değil işçi sınıfının önderliğindeki halkın elinde olmalıdır.

Bunun, yani egemen sınıfların diktatörlüğü yerine bütün bir emekçi halkın iktidarını kurmanın tek yolu ise devrimdir.

Bugün halkımızın içinde bulunduğu sömürü, zulüm ve soygun düzeninden kurtulabilmek için, emperyalizmin sömürsünden faşist baskı ve terörden kurtulabilmek için tek yol devrimdir.

İşçilerin, köylülerin ve tüm emekçi halklarımızın demokratik iktidarını, demokratik halk iktidarını gerçekleştirmenin tek yolu devrimdir.

Emekçi halklarımızın kurtuluşunun tek yolu devrimdir.

O halde Tek Yol Devrim

Kurtuluşa Kadar Savaş

● Bugün yapılması gereken faşizme karşı bütün emekçi halkın birleşik devrimci mücadelesini örgütlemektir.

● Emekçi halk saflarında çıkacak olaylar sadece faşistlerin işine yarar.

● Devrimcilere saldırmak sadece karşı devrim güçlerini sevindirir.

HALK GÜÇLERİ ARASINDA ÇIKACAK OLAYLAR SADECE FAŞİSTLERİN İŞİNE YARAR. DEVRİMCİLERİ EMEKÇİ HALKTAN TECRİT ÇABASI YALNIZCA EGEMEN GÜÇLERİ SEVİNDİRİR. DEVRİMCİLERE SALDIRARAK DÜŞMANLIK GÖSTERMEK EMEKÇİ HALKIN ÇIKARINA DEĞİLDİR...

**S**EÇİMLERİN yaklaştığı şu günlerde faşist saldırı ve tertipler alabildiğine artmaktadır. Bunun yanı sıra, CHP mitinglerinde, CHP yöneticilerinin bazılarının kışkırtmasıyla CHP'lilerle proleter devrimciler arasında da bazı olaylar meydana gelmiştir. Bazı CHP yöneticileri CHP tabanındaki emekçileri bu tür kışkırtmalarla proleter devrimcilerine karşı bir tavra sokmaya çalışmaktadırlar.

Bu olaylar emekçi halkın çıkarlarına karşıdır. CHP mitinglerine ilişkin tavrımız Devrimci Yol dergisinin 1. sayısının başyazısında açıklanmıştır. CHP mitinglerinde olaylar çıkartılmasına karşıyız. CHP mitinglerinin, provakasyonların tezgahlandığı; halka ve devrimcilere karşı saldırıların tezgahlandığı yerler olmasını kesinlikle istemiyoruz. Devrimci sorumluluğumuz emekçi halkımıza karşı yapılan her türlü saldırıya militan bir şekilde karşı çıkmamızı gerektiriyor.

Ne var ki, bazı CHP yöneticileri olaylara emekçi halkın çıkarları açısından bakmıyorlar. Devrimcileri miting meydanlarından atmak, devrimcileri mitinglere sokmamak için özel bir gayret gösteriyorlar. Devrimcilerin, halkın üstüne bazı CHP'li Gençlik Kolları militanlarını saldırtıyorlar.

Olayların çıkmasının nedeni budur. Böyle durumlarda devrimciler kışkırtıcı CHP'lilere karşı "şiddet" kullanmamaktadır. Bazı gazetelerde kasıtlı olarak çıkartılan saldırı iddiaları doğru değildir. Devrimciler, hiç bir mitingde CHP'lilere ve Ecevit'e saldırmamışlardır.

Devrimcilerin ve bazı CHP'li yöneticilerin tavırları kimin emekçi halktan yana olduğunu kanıtlamaktadır. CHP'li gençlik kollarının bazı yöneticileri, faşistler CHP mitinglerine saldırdığında "oyuna gelmemek", "olay çıkartmamak" (!) gerekçelerini ileri sürerek, faşistlere karşılık vermiyorlardı. Niksar'da, Şiran'da, Erzincan'da,

Erzurum'da faşist komandolar taşlı, sopalı, silahlı saldırılara geçince, CHP Gençlik Kollarının bazı yöneticileri ortalıkta görülmediler. Ecevit bu saldırılara karşı devlet güçlerinde yardım istemek zorunda kaldı.

Ama iş devrimcilere geldi mi, CHP'nin bazı yöneticilerinin tavrı değişmektedir. Devrimcilerin iyi niyetini ve devrimci sorumluluk anlayışlarını istismar etmekten çekinmemektedirler. Devrimcilerin mitingi dağıtmak, CHP'lilere saldırmak, zor kullanmak gibi bir niyetleri olmadığını ve olay çıkmasını önlemek için ellerinden geleni yapacaklarını bildiklerinden, bu "gençler", "arşlan" kesilmektedir. Günümüzde emekçi halktan yana olanların görevi devrimcilere saldırmak değildir. Bu görev faşistlerin görevidir. Tüm faşist güçler de bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışmaktadır. Bazı CHP yöneticilerinin kendilerine yardımcı olma çabalarını da memnurlukla izlemektedirler.

Günümüzde emekçi halktan yana olanların birinci görevi faşizme ve faşist saldırı ve teröre karşı mücadele vermektir.

Bazı CHP yöneticileri ve gençlik kolları görevlilerini böyle bir tutuma iten iki neden vardır: 1) Devrimcileri geniş emekçi kitlelerden tecrit etmeye çalışmaktadırlar. 2) Devrimcilere karşı yürüttükleri saldırılar ve tezgahladıkları kışkırtmalarla hakim sınıfların bir kısmına güvence vermek istemektedirler.

CHP'nin bazı yöneticileri, devrimcilere karşı yönelttikleri bu saldırılarla CHP'nin daha sola kaymayacağı konusunda sermayedarlara güvence veriyor. CHP'ye yöneltilen "komünist" suçlamalarını cevaplandırıyor. Bazı iş çevrelerini CHP'ye devletin teslim edilebileceğine inandırmaya çalışıyor. CHP'yi kendi yöneticilerinin çizdiği çizgiden daha sola çekmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini ilan ediyor.

CHP yöneticilerinin bazılarının tezgahladığı saldırıların nedeni budur. Bu tutum emekçi halkımızın yararına değildir. Devrimciler emekçi halk kitlelerinin içindedir. Devrimciler emekçi halktan ayrı düşünülemez. Devrimciler, emekçi halk kitlelerinin faşizme karşı olan düşmanlıklarını iyi değerlendirmektedir. Devrimciler, CHP'nin anti-faşist tabanına karşı yöneltilen tüm

saldırılarına karşı CHP'lilerle birlikte omuz omuza mücadele etmeyi savunmaktadır. Bu seçim döneminde daha da artan faşist saldırganlıklar karşısında doğru devrimci tavır bunu gerektirir.

Bazı CHP yöneticilerinin devrimcilere karşı aldığı saldırgan tutum, CHP tabanının anti-faşist mücadelesine büyük bir darbe indirmektedir.

Ortada duran bu gerçeğe rağmen, CHP yöneticilerinin devrimcilere yönelik saldırılar düzenlemeleri, bu saldırıları teşvik etmeleri tavrının ardında yatan düşünce açığa çıkarılmaktadır. Yurtseverlerin, faşizme karşı olanların saflarında yaratılan bu saldırgan davranış sekterlikten ve bölücülükten kaynaklanmaktadır. Bu tutumun arkasında, daha iktidar bile olmadan kabaran küçük burjuva bencilliği yatmaktadır. Hakim sınıflara kendini yarandırma, kendini devrimcilerden ayrı gösterme ve böylece onların güvencesini kazanma anlayışı yatmaktadır.

Apaçık ortadadır ki, CHP yöneticilerinin bu tutumu emekçi halkların çıkarına değil, fakat faşistlerin çıkarına hizmet ediyor. Faşistlerin işine yarıyor. MC'nin TRT'si, TV'si ve renkli basını, "CHP'liler ve devrimciler arasında çıkan çatışmalar" teranesini hep bir ağızdan tekrarlamaktadır. Faşistlerin CHP ve diğer yurtsever kesimlere yönelttiği kanlı saldırıları geçiştiren bu yayın organlarının, CHP mitinglerinde, CHP yöneticilerinin saldırgan tutumları yüzünden meydana gelen olaylara dört elle sarılmaları, bu tür olayların kimin çıkarına olduğunu gösteriyor. Devrimcilere saldırmak sadece karşı devrim güçlerini sevindirir. Devrimcileri emekçi halktan tecrit çabası sadece egemen güçlerin işine yarar.

Tekrarlamakta yarar görüyoruz. Biz bugün CHP'yi düşman olarak görmüyoruz.

Bugün faşistler sadece devrimcilere karşı değil, CHP'li emekçilere karşı da saldırıyorlar. Bugün faşizme karşı olan tüm halk güçleri, tek bir yürek gibi, sıkı bir yumruk gibi birlik olmalıydılar. Bu birliği bozan her davranış, halkın menfaatine değildir.

Bugün doğru devrimci tavır bütün anti-faşist güçlerin birliğini sağlamayı, faşist saldırılar karşısında tüm yurtseverlerin omuz omuza mücadelesini sağlamayı amaçlayan tavrıdır.



**DEVİRİMCİ  
YOL**

Dizgi, film, montaj, baskı:  
EM-AŞ Ofset Tesisleri ANKARA



15 GÜNLÜK SİYASİ DERGİ

Sahibi  
Mehmet Yuzıcı  
Sorumlu Müdürü  
Yağathak Arşlan  
Yönetim Yeri  
Hasan Ali Yücel Cad. 39/D İncesu-ANKARA  
Yazışma Adresi  
P.K.383 Kızılay-ANKARA

**DEVİRİMCİ  
YOL**

15 günlük  
siyasi dergi

OKU, OKUT, YAY,  
HABER YAZ, ABONE BUL!

■ Devrimci Yol BİLDİRGE'si,  
1 ve 2. Sayılar çıktı.  
3. Sayı Haziran başında çıkıyor

■ Yazışma adresi P.K. 383  
KIZILAY/ANK.