

DEVRİMCİ YOL



ÖZEL SAYI 20 MART 1978

25 krş.

● FAŞİST CANİLER İSTANBUL'DA ÖĞRENCİLERİN ÜZERİNE
BOMBA ATARAK 6 DEVRİMCİ KARDEŞİMİZİ KATLETTİLER...

FAŞİSTLERİN SİLAHLI, BOMBALI KATLIAMLARI KARŞISINDA DİRENME HAKKIMIZI KULLANALIM

16 Mart günü faşist katiller İstanbul Üniversitesi öğrencilerine karşı silahlı bombalı bir saldırıya geçtiler. Bu hunhar saldırıda 6 genç katledildi. Onlarcası yaralandı. Herkesin gözü önünde meydana gelen bu saldırı bir kitle katliamından başka bir şey değildi...

Bu kanlı katliam gün gibi ortadadır. Olayın ayrıntısı üzerine daha fazla söz etmeye gerek yok. Kitlenin ortasına atılan bir bomba, makinalı tüfeklerle açılan yaylım ateşi... Sonuç: Altı ölü! Bunu herkes gördü, duydu, dinledi. Ama bu olayın özünü kavramak gerek. Anlamını kavramak gerek. Bu ve benzeri saldırılar karşısında ne yapmak gerektiğini bilmek gerek!

Susmak mı? Bin kere hayır! Zaten bugün yüreğinde zulme, zorbalığa karşı bir parça nefret duygusu bulunan, insan sevgisinden bir parça nasibini almış hiç kimse susmuyor, susamıyor. Emekçi halk güçleri ve demokratik kuruluşlar olanca güçleriyle seslerini yükseltiyorlar, yükseltmelidirler. Öte yandan Ecevit "ölenlerin yakınlarının ve arkadaşlarının acılarını paylaştığını" açıklıyor. Hatta hatta ellerindeki kanlar henüz kurumamış olan attıkları bombanın barut kokusu üzerlerinden kalkmamış olan faşist katiller bile haya-

sızca seslerini yükseltebiliyor, "üzüldüklerini" söyleyebiliyorlar. Henüz cesetleri soğumamış şehitlerimizi bir kez daha kahretmek istercesine...

Susmuyoruz. Ama bu yeterli mi? Bu gibi olaylar karşısında azıcık sesimizi yükselttikten sonra, eskiden olduğu gibi bu olayın da geçiştirilmesine göz yummak mümkün mü? Bu olayın geçen yılki 1 Mayıs katliamından ne farkı var? Daha dün ODTÜ ve Yükseliş öğrencilerinin üzerine atılan bombalardan ne farkı var?

İstanbul'da faşistlerin yarattığı son katliam, ülkemizde her gün yaşanmakta olan olayların bir parçası, bir devamı; bu olayların patlak verdiği en uç noktalardan sadece bir tanesi. Karşı devrim güçlerinin emekçi halk yığınlarına karşı ilan ettiği savaş olanca hızıyla devam ediyor. Bütün bu gelişmeleri ve bu gelişmeler karşısında ne yapmak gerektiğini kavrayabiliyor muyuz?

"...Her gün yaşadığımız bütün bu olaylar egemen sınıfların emekçi halklarımıza karşı bir açık savaş ilanıdır. Bunugörmek, kavramak gerekir. Bize karşı ilan edilen bir savaşı kabul etmekten başka bir yolumuz yoktur. Evet, bu bir savaştır ve bu savaşın gereği neyse o yapılmalıdır. Bağırıp-çağırıp, yakınıp durmak

değil. Bu savaşta 'sağ teröristler', 'sol teröristler' gibi ahmakça lafazanlıklara, safsatılara da yer yoktur. ODTÜ'de 4 bin kişinin üstüne (ve şimdi İstanbul Üniversitesi'nde binlerce kişinin üzerine) atılan bomba ve kurşunlarla, o insanların kendilerini savunmaya çalışmaları aynı şey değildir. Yalnızca alçaklar yada iflah olmaz bir şaşkınlığın içindekiler, bu ikisini bir tutabilir, yalnızca onlar halka saldırana 'sağ terörist', kendini koruyan halka da 'sol terörist' diyerek tarafsızlık taslayabilir. Devlet üzerine boş hayaller yayan nutuklar atabilir. Bir savaşta böylesi aptallıklar ve şaşkınlıklar ancak ve ancak milyonlarca emekçinin bir avuç zorbaya teslim olmasına yol açabilir."

Dün faşizmin emekçi halka karşı açtığı savaş sırasında "herşeyin bir CHP iktidarıyla halledilebileceği" ileri sürülerek teslimiyet öneriliyordu. Bugün de "CHP hükümetinin rahat çalışabilmesini sağlamak için" yine hareketsiz kalınması, yine faşizme teslimiyet öneriliyor. Ama CHP hükümeti ne yapıyor? CHP hükümeti emperyalist güçlerin direktiflerini yerine getirmekten ve oligarşinin ekonomik sorunlarını çözmekten, yani halkı bir kat daha yoksulluğa mahkum etmekten başka bir şey yapmıyor. Üstelik oligarşi, CHP hükümetini halkın yükselen muhalefetini törpülemesi ve giderek bastırması için kullanıyor. Oligarşinin, CHP hükümeti nezdinde ortaya attığı "barış" yaygaraları, bir savaş hilesi değil de nedir? Bunun böyle olduğunu her geçen gün daha iyi görüyoruz. İşte haftalardır sürdürülen bombalı saldırılar, provokasyonlar ve işte en son İstanbul'daki katliamdan sonra (bu katliamın faşistler tarafından yapıldığı açıkça ortada durmasına rağmen) "aşırı sağa ve aşırı sola karşı" başlatılacağı söylenen "operasyonlar"... Oligarşi, açık faşist saldırıları emekçi halk güçlerini temizleyeceği "operasyon"lar için bir vesile sayıyor! Her şey bu denli apaçık tezgahlanıyor. Ve "halkçı" CHP hükümeti de, halka karşı katliamlar düzenleyen faşist çeteler ile bu saldırılar karşısında en doğal hakkı olan canını koruma hakkını kullanması dahi esirgenen emekçi halk güçlerini bir tutarak "tarafsızlık" taşıyor!

Öyleyse bize düşen görev nedir? Bir avuç sömürücü zorbanın zulmü altında inlemekten, bir avuç zalime esir olmaktan kurtulmanın ve insanca yaşama hakkını elde etmenin yolu nedir? Herşeyden önce BUGÜN yapmamız gereken nedir? Bu, faşizmin emekçi halkımıza açtığı savaşı kabul etmek ve bunun gereklerini yerine getirmektir. İstanbul'da onbinlerce ilerici yurtsever, devrimci genç katliamdan sonra susmuşlar, geri çekilmemişler, yiğitçe öne atılmışlardır. On binlerce genç ilk önce Üniversiteyi işgal etmiş, daha sonra işçilerle, memurlarla, öğretmenlerle birlikte, yığınsal bir şekilde kale gibi faşizmin karşısına dikilmişlerdir. On binler İstanbul sokaklarına dökülmüş, "faşist katillerden hesap soracağız" diye haykırmıştır. Ankara'da da devrimci gençler binlerle onbinlerle bu faşist katliam karşısında direnişe geçmişlerdir. Katliam tüm yurt çapında direnişlerle lanetlen-

miştir. DİSK, 20 Mart-pazartesi günü iki saatlik bir genel greve gideceği ve anti-faşist güçlerin eylem birliği içine girmelerini istediklerini açıklamıştır. Şimdi yapılması gereken bu yükselen halk eylemlerini, yanıp sönen bir saman alevi olmaktan kurtarmaktır. Şimdi yapılması gereken, her zaman olduğundan daha fazla, faşizmin karşısına tek bir yürek, tek bir yumruk olarak dikilmektir. DİRENMEKTİR. Ancak bu direnişi yükselttiğimiz zaman sürekli kıldığımız zaman, karşı devrim güçlerinin bize karşı açmış bulunduğu savaşın gereklerini yerine getirdiğimiz zaman, faşist yuvaları dağıtabilir, faşist katilleri sindirebiliriz. Faşist cinayetlerin önüne ancak böyle geçebiliriz. YİĞİT HALKIM..!

"OPERASYONLAR DÜZENLİYECEĞİZ" DİYORLAR, TÜM BUNLAR KUDURMUŞ FAŞİST SALDIRILARI ENGELLER Mİ? HAYIR! SENİN KANAYAN YARANA SAHTE "UMUT"LAR BASMAK İSTİYORLAR, BUNLAR FAŞİST SALDIRILARI ENGELLER Mİ? HAYIR..!

KALDIRMADIKÇA BAŞLARIMIZI SEFALETİMİZ BİTMEZ!
KALDIRMADIKÇA BAŞLARIMIZI FAŞİST SALDIRILAR DURMAZ!

DİRENMEK GEREK, SAVAŞMAK GEREK.
BUGÜN KAVGA GÜNÜDÜR...

BUGÜN İSTANBUL'DA İŞÇİLER MAKİNALARI DURDURUYORLAR, İZMİR'DE MEMURLAR İŞLERİNİ BIRAKIYORLAR, ANADOLU'NUN BİRÇOK YERİNDE ÖĞRETMENLER DERSLERE GİRMİYORLAR, ÖĞRENCİLER OKULLARINDA DİRENİŞ RUHUNU YÜKSELTİYORLAR. BU KAVGA YAŞAMLA ÖLÜMÜN KAVGASIDIR! SENDE KATILMALISIN YAŞAMI SAVUNMAYA!

YİĞİT HALKIM..!

İŞİNE, ÖĞRENİMİNE, ONURUNA, CANINA KASTEDEN FAŞİST SALDIRI VE KATLIAMLARA KARŞI DİRENMEKTEN, SAVAŞMAKTAN BAŞKA BİR ÇAREN YOK ARTIK..

İŞÇİLER, MEMURLAR, ÖĞRETMENLER, GENÇLER!

BUGÜN FAŞİZME KARŞI NEFRETİNİ HAYKIRMAK, TÜM FAŞİST GÜÇLERİN YÜREĞİNE KORKU SALMAK İÇİN OKULDA, FABRİKADA, DALRENDE İŞİNİ BIRAK VE DİRENMEYE KATIL. SENİN SESİN BİLİNCİN VE KOLLARIN SENİNKİ GİBİ YÜZBİNLERCESİYLE BİRLEŞECEK, FAŞİST GÜÇLERİN TEPESİNE BİR BALYOZ GİBİ İNECEKTİR.
GÜN DİRENME GÜNÜDÜR! GÜN FAŞİZME KARŞI DİRENİŞİMİZİ YÜKSELTME GÜNÜDÜR!