

DEVRİMCİ YOL



HACİBEKTAŞ
ÖZEL SAYISI

ÖZEL SAYI : 23

16 AĞUSTOS 1978

25 KURUŞ

HACI BEKTAŞ-I VELİ'NİN MÜCADELE ANISI HALKIMIZIN ZALİMLERE VE ONLARIN FAŞİST KÖPEKLERİNE KARŞI MÜCADELE ATEŞİNİ DAHA DA ALEVLENDİRSİN!...

Tüm insanlık tarihi ezilenlerin, sömürü ve zulme karşı mücadelelerinin tarihidir. Tarihin her devrinde sömürülen, ezilen kitlelerle son derece küçük bir azınlık oluşturan sömürücüler arasında kıyasıya bir savaş süregelmiştir. Ülkemizin tarihi de halkımızın zalimlere karşı direnişinin örnekleriyle doludur. İşte Hacı Bektaş-ı Veli de zulme karşı mücadele vermiş ve çağına göre ileri fikirler savunmuş halk önderlerinden bir tanesidir.

Hacı Bektaş şenliklerinin yapıldığı şu günlerde de ülkemizde kıyasıya bir savaş sürmektedir. Bu savaş, halk düşmanı faşist güçlerle bu zulüm ve soygun düzenine karşı mücadele edenler arasındadır. Bu savaş yoksulluktan, sömürü ve zulümden kurtulmak isteyen emekçi halklarımızla sömürücü zalimler arasındadır.

İşçileri-köylüleri ve bütün yoksul halklarımızı acımasız bir sömürü altında tutanlar, bu düzeni sürdürmeleri güçleştikçe halka karşı daha çok zulme başvurmaktan başka bir çare bulamıyorlar. Kiralık katillerini, faşistleri halkın ve devrimcilerin üzerine saldırtıyorlar. Onları sindirip susturabilmek için cinayetler işletiyorlar, alçakça katliamlar düzenliyorlar.

Ama, işçiler köylüler, gençler, öğretmenler, memurlar, analar-bacılar bu saldırılarla sindirilemiyor. Emekçi halklarımız zulme boyun eğmiyor. Çünkü biliyoruz ki zulme boyun eğmek yok olmak demektir. Bir avuç zalim sömürücüye ve onların faşist köpeklerine teslim olmak demektir. İşte bunun için emekçi halklarımız sömürücü zalimlere boyun eğmiyor. Sömürücülerin faşist köpekleri tarafından işlenen alçakça cinayet ve katliamlardan yılmıyor, ve onların her saldırısı emekçi halklarımızın dayanışma ve mücadele azmini pekiştirmekten, yüreklerimizdeki mücadele ateşini daha da alevlendirmekten başka bir şey olmuyor. Ve işte bugün süren bu amansız mücadeleyi bu yüzden mutlaka biz kazanacağız. Halk düşmanı zalimleri yere çalacağız.

Peki, halktan yana olduğunu söyleyen bugünkü hükümet ne yapıyor? Bu mücadelede halkın yanında yer alıyor mu? Sömürücü parababalarına ve onların faşist köpeklerine karşı halkın mücadelesini güçlendirmeye çalışıyor mu?

Bugün, Ecevit Hükümetinin yapıkları bunların tam tersidir. Ecevit, sömürücülere karşı halkın mücadelesinin yanında yer almak yerine bunun tam tersini yapıyor. Para babalarının, emperyalistlerin çıkarlarını koruyor. Parababalarının, sömürücülerin güvenini ve desteğini daha çok kazanabilmek için sağa da sola da karşıyım diye safsatalara başvuruyor. Halk düşmanlarının ve faşist güçlerin saldırılarına karşı mücadele etmek yerine sola karşı tedbirler planlıyor. Faşistlere karşı mücadele eden devrimcilere emrindeki polis kuvvetlerini saldırtıyor. Emniyette, karakollarda devrimcilere işkenceler yaptırıyor. Sivil sıkıyönetim uygulayarak halkın özgürlüklerini gasbediyor. Halkın evlerini barklarını aratmaya kalkarak, kendini savunmak için neyi varsa elinden almaya ve halkı savunmasız bırakmaya çalışıyor. Hasılı, zalimlere karşı halkın mücadelesini bastırıp, dağıtmaya çalışıyor. Zalimlere karşı halkın mücadelesine yardım etmek yerine kendisi zalimleşiyor.

Ama, elbetteki bu hükümet de, sömürücü zalimlere ve onların faşist köpeklerine karşı süren devrimci mücadelemizin güçlenmesini önleyemeyecektir. Onun ihanetleri de emekçi halklarımızın direnme kararlılığını ortadan kaldıramayacaktır. Çünkü zulme boyun eğmeyen halkların mücadelesi yenilmez!

Hacı Bektaş-ı Veli'nin zulme karşı isyan geleneği, bizim bu günkü zalimlere karşı sürdürdüğümüz devrimci mücadelemizi güçlendirsin.

Hacı Bektaş-ı Veli'nin mücadele anısı halklarımızın mücadele ateşini daha da alevlendirsün.

YAŞASIN TÜM EMEKÇİ HALKIMIZIN FAŞİZME
KARŞI BİRLEŞİK DEVRİMCİ SAVAŞI!

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!

KAHROLSUN FAŞİZM!

TEK YOL DEVRİM!

DEVRİMCİ
YOL



MÜCADELE, HALK DÜŞMANI FAŞİST GÜÇLERLE BÜTÜN YOKSUL HALKLARIMIZ ARASINDADIR!

Anadolu'nun tarihi aynı zamanda zulme ve zorbalığa karşı mücadele eden onlarca halk ayaklanmasının da tarihidir. Yüzyıllardır ezilen horlanan yoksul köylüler sömürücülerin saltanatına son verebilmek için savaşa atılmışlar kendilerini ezen sömüren zorbalara karşı şanlı mücadeleler vermişlerdir. Selçuklu zorbalarna, Osmanlı baskı ve sömürüsünü karşı mücadele eden Baba İshak, Şeyh Bedreddin, Baba Zunnun, Kalender Çelebi, vb.'nin önderlik ettiği ayaklanmalar zalimlerin yüreğine korku salarken yoksul halk için bir umut oluyordu. Selçuklu ve Osmanlı sömürücülerini halkın inançlarını kullanarak sömürülerini gizlemeye çalıştılar, müslümanlığın kader inancını "yoksulluğun kader olduğunu" yaygınlaştırmada kullandılar, yoksulluğu yücelten ve yoksulluğun "tanrı önünde makbul" olduğunu yayan tarikatları desteklediler. Günümüzde de olduğu gibi emekçileri bölmek için mezhep kavgasını körüklediler.

Ama öyle anlar geldi ki, bıçak kemiğe dayandı! Yoksul halk kitleleri masallara inanmaz oldu ve feodalitenin sopalı sömürüsüne karşı isyan bayrağını açtı. Bir Baba İshak çıktı "yoksulluğun kader olmadığını, tüm insanların doğuştan eşit olduğunu, azınlığın halkın vanna yoğuna zorla el koyduğunu, kimsenin ezilmediği horlanmadığı kimsene zulmedilmeyen bir düzen kurmak gerektiğini" söyledi ve bunu tüm Anadolu'da yaymaya başladı. Ezilen yoksul halk, Türkmenler hızla Baba İshak'ın etrafında birleştiler, başka dinlerden ve mezhepten yoksul insanlar da katıldılar bu davaya. 1239 yılında ilk örgütlü ve bilinçli halk ayaklanması Baba İshak'ça başlatıldı. Ayaklanmaya 50 bine yakın Türkmen ve başka dinlerden yoksul halk katıldı. Ayaklanmalar Selçuklu ordusunu yendiler, bunun üzerine Selçuklu derebeyleri ayaklanan yoksul köylülerin üstüne kiralık Frenk askerlerini saldırdılar, binlerce köylü ve Baba İshak öldürüldü. Halka karşı korkunç bir katliam ve zulüm uygulandı. Ama zalimlerin tüm yaptıkları Anadolu halkının zulme ve zorbalığa karşı mücadelesini engellemeye yetmedi. Baba İshak ayaklanmasını Baba Zunnun, Şeyh Bedreddin, vb. ayaklanmaları izledi, halkın baskıya ve sömürüye karşı mücadelesini örgütleyen halk önderleri hakim sınıfların yüreğine korku saldılar.

Hep bir ağızdan türkü söyleyip
hep beraber suların çekmek ağı
demiri oya gibi işleyip hep beraber
hep beraber sürebilmek toprağı
ballı incirleri hep beraber yiyebilmek
yarın yanağından gayri her şeyde
her yerde
hep beraber
diyebilmek için
onbinler verdi sekizbini

Ve yenilgilere, zulme baskıya rağmen onbinlerin mücadelesi durdurulamadı, durdurulamayacak.

İşte Hacı Bektaş-ı Veli de Anadolu'da halk ayaklanmalarına katılmış, derebeylerin zulmüne karşı yoksul halkın yanında yer almıştır. Baba İshak ayaklanmasından sonra bir tekke kurana kadar başkaldırıcı isyancı bir karakteri olan Hacı Bektaş-ı Veli daha sonra halkın zulme karşı muhalefetini kendi tekkesi etrafında örgütlemiş, derebeylerine karşı mücadeleyi yumuşatmıştır. Yaşadığı çağa göre ilerici sayılan ortak çalışma, kadın erkek eşitliği, halkın kendi kültürünü koruma gibi fikirleri de savunan Hacı Bektaş'ın felsefesi Osmanlılar tarafından kontrol edilmiş ve yoksul

halkın "kaderciliğe" itilmesi için kullanılmasına yöneltmiştir.

Bunların yanısıra, Hacı Bektaş-ı Veli halkın devrimci kültürünün bir unsurudur.

Bugün tekke ve tarikatların ileri gelenlerinin soylarından geldiklerini ileri sürenler feodal sömürülerini sürdürmektedirler. Diğer yandan tekkeler hakim sınıfların denetimine girmiş ve bu yolla egemen sınıflar halkın dinsel bağnazlıktan kurtulmalarını için tekkeleri kullanmışlardır. 16-20 Ağustos Hacı Bektaş Şenlikleri bu bakımdan önem taşımaktadır.

Bugün, egemen güçler, emekçi halklarımıza karşı alçakça saldırılar ve katliamlar tertiplenerek, halkımızı daha da ezip sindirmek isterlerken, birçok hileye ve yalana başvuruyorlar, emekçi halkları aldatarak bir kısmını kendi arkalarına almaya çalışıyorlar. Bunun için başvurdukları yöntemlerden bir tanesi de alevi-sünni çatışması olmaktadır. Bu yolla sunni kesim arasında bir alevi düşmanlığı yayacak şekilde tertipler hazırlıyorlar. Bu tertipleri de boşa çıkarmak gerekiyor. Elbetteki, aleviler halkımızın ezilen bir kesimi olarak faşizme ve sömürücülere karşı devrimci mücadelenin içinde yer alacaklar, onun kopmaz bir parçası olacaklardır. Ama bu mücadelenin bir alevi-sunni meselesi olmadığı hiç unutulmamalıdır. Bugün mücadelemiz alevi olsun, sunni olsun bütün emekçi halklarımızla, halk düşmanları, yani büyük tekelciler, toprak ağaları ve tefeciler ve onların faşist köpekleri arasındadır.

İşte biz, faşistlerin bütün oyunlarını açığa çıkararak tüm emekçilerin kardeşliğini sağlamak ve onların mücadelesini demirden bir yumruk haline getirmek için çalışmalıyız. Bu suretle halkın kandırılmasının ve mücadelesinin bölünmesinin önüne geçebiliriz. Halk düşmanı faşist güçleri de ancak bu şekilde yenilgiye uğratabiliriz.

İşte bu nedenle, Hacı Bektaş-ı Veli'nin zalimlere karşı mücadele geleneğini de tüm emekçi halklarımızın faşizme karşı devrimci mücadelesinin bir parçası haline getirmeliyiz.

