

DEVRİMCI YOL

ÖZEL SAYI 31
4 KASIM 1978
25 KURUŞ



Karakaya halkının devrimci mücadelesi faşist teröre indirilen bir darbedir

Hakim sınıfların Türkiye'nin dört bir yanında estirdikleri faşist terörün bir parçasını mahallemiz de yaşadı. Sayıları mahalle nüfusunu kat kat aşan bir polis grubu panzerleri, copları ve son model otomatik tabancalarıyla evlerimizi kuşattılar. Sözde arama-tarama yaptılar. Aslında bize gözdağı vermek istediler, korkutmak, sindirmek istediler.

Oligarşi, yani iktidardaki bir avuç zorba, devrim şehidimiz Ertuğrul Karakaya'nın ismini taşıyan mahallemizi güvenlik kuvvetlerine niçin kuşattırmıştı? İnsanlarımız üzerinde niçin terör estirilmişti?

**FAŞİZM EMEKÇİ HALKIMIZA
KUDURMUŞÇASINA SALDIRMAYA
DEVAM EDİYOR**

Balgat'ta kahveleri, Mamak'ta otobüsleri tarayıp Bahçeli'de evleri basarak, sokak ortalarında pusular kurarak onlarca halk çocuğunun kanına giren faşizm, mahallemizi de işgal ederek anti-faşist direnişimizi kırmak, bizi teslim almak istedi. Ama yılmadık, kormadık. Bizler, köylerimizi, akrabalarımızı, evlerimizi, bahçelerimizi bırakarak bir lokma ekmek, bir parça giysi için Anadolunun yoksul bırakılmış bölgelerinden kalkıp buralara geldik. Geldik ve gördük ki bizim gibi daha nice insanlar var! Gördük ki bize baba diye tanıtılan DEVLET, karda kışta yapmaya çalıştığımız gecekondularımızı başımıza yıkmaya çalışı-

yor. Jandarmasıyla, polisiyle ve diğer güçleriyle karşıma dikiliyor. Gördük ki bir avuç sömürücü ve zalim refah ve zenginlik içinde yaşarken bizim gibi milyonlarca emekçi yoksulluk içinde inim inim inletiliyor. Ve bizleri nezarete atarak, tutuklayarak, işkence ederek mahallemizden kovmak istiyorlar.

Kadın-erkek demeden, yaşlı-genç demeden bütün Karakaya'lılar geceli gündüzlü uğraşarak direndik ve gecekondularımızı yıktırmadık, mahalleden çıkmadık. Tek bir yürek, tek bir yumruk olarak mücadeleye atıldık. Anladık ki örgütlü ve kararlı bir şekilde mücadele edersek düşmanlarımızı, faşist güçleri ezebileceğiz. Şimdi bizi mahallemizden çıkaramayanlar gözdağı vererek, evlerimizi kuşatıp arama yaparak bizi yıldırma istiyorlar.

ANALAR-BACILAR-KARDEŞLER!

Gecekondularımızı yıkmakla, başımızı bir dam altına sokmakla sorunlarımız çözümlendi mi? Hayır! Pahalılık bizi her gün bir kat daha yoksullaştırıyor, faşist zulüm ve saldırılar insanlık onurumuza ve canımıza kastediyor. Emekçi halka bir umut olarak tanıtılan Ecevit, bütün gıda ve ihtiyaç mallarına yaptığı zamlarla, halk üzerinde uyguladığı baskılarla kime hizmet ettiğini açıkça gösterdi. O, sömürücülerin çıkarına olan her şeyi başkalarından daha iyi yapabileceğini kanıtladı. "Anarşiyi ve terörizmi önleme" bahanesiyle emekçilerin oturduğu semtleri, bu arada mahallemizi de "hassas bölge" ilan etti. Faşist ca-

niler, halk düşmanı katiller serbestçe dolaşırken ve yeni katliam hazırlıkları yaparken, hükümet faşistlere karşı canını korumak için mücadele eden halkımızın elini kolunu bağlamaya çalışıyor. Sağ-sol çatışması var denerek faşist terör gizlenmeye çalışılıyor. Oysa herkes biliyorki bugün ülkemizde olup bitenler, ne sağ-sol çatışmasıdır, ne anarşidir, ne de bireysel terörizmdir. Bugün olup bitenler, faşist katliamdır, emekçi halka savaş ilanıdır.

Bütün bunlar emekçi halkımızın devrimci mücadelesini durdurabilir mi? Bütün bunlar Karakaya Mahallesi emekçilerinin onurlu mücadelesini engelleyebilir mi? Elbette hayır. Ancak mahallemizde meydana gelen olaylardan da ders almalıyız. Şimdi daha kararlı, daha uyanık olmalıyız. Hatalarımızı tekrar etmemek için çaba harcamalıyız. Saflarımızı sıkılaştırmalı, dayanışma ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeli ve birbirimize maddi-manevi destek vermeliyiz. Çeşitli zorluklar içinde yaşayan, hapse atılan, işsiz kalan arkadaşlarımıza yardım etmeliyiz. Gücümüzü bölmeye, devrimci birliğimizi parçalamaya çalışan bazı kişilerin oyunlarını boşa çıkarmalıyız.

KARAKAYA'NIN YİĞİT HALKI!

Mahallemizin ve yürüttüğümüz devrimci mücadelenin çeşitli sorunlarının var olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu so-

runları ancak elbirliği ile çözebiliriz. Mücadelemize karşı çekingen davranan arkadaşlarla konuşup onları da yanımıza almalıyız. Bu mücadele bütün ezilen ve sömürülenlerin onurlu bir yaşama kavgasıdır. Ve bütün halkın ortak mücadelesidir. Bugüne kadar devrimcilerle birlikte yürüttüğümüz bu onurlu kavganın bayrağını şimdi daha yükseklerde dalgalandırmalıyız.

Mahallemizi faşizmin saldırı ve tertiplerine karşı ancak kendi özgücümüzle koruyabileceğimizi öğrendik. Bizi ancak kendi güçlü kollarımız ve bilincimiz koruyacaktır. Bu özgücümüzün bir ifadesi olan devrimci birliğimizin ve örgütlenmemizin sorunlarını birlikte tartışmalı ve yine birlikte çözüm bulmalıyız. Direniş Komitesi bünyesindeki örgütlenmemizi güçlendirmeliyiz.

Karakaya'nın yiğit emekçileri olarak şimdi daha örgütlü, daha kararlı ve daha bilinçliyiz. Emekçi halkımızın Devrimci Yol'unda şimdi daha emin adımlarla yürüyoruz. Ve, emekçi halkımızın kurtuluşu için TEK YOL DEVRİM diye hep birlikte haykırıyoruz.

Gecekondu hakkını söke söke aldık. Gerçek kurtuluşumuza da dişe diş bir mücadeleyle ulaşacağız. Zafer devrimcilerin ve halkın olacak.

KAHROLSUN FAŞİZM, YAŞASIN MÜCADELEMİZ!

