

# Yaşasın Çorum ve Merzifon direnişleri

# DEVİRİMCİ YOL



## ÇORUM DİRENİŞİ FAŞİZMİN SALDIRILARINI DARMADAĞIN ETTİ...



Çorum'da geçtiğimiz günlerde önemli olaylar meydana geldi. Hükümetin, polis ve skiyönetim kuvvetlerinin kendilerini sağladığı avantajlardan yararlanmak isteyen faşistler, Çorum'da halka ve devrimcilere karşı yoğun saldırılara giriştiler. Resmî kuvvetlerin açık desteği ve koruyuculuğu altında giriştikleri saldırılar Çorum halkının yığıtçe direnişi karşısında darmadağın edildi. Emekçi halk güçleri emeklerine, özgürlüklerine, canlarına ve onurlarına yönelik faşist saldırıları pus-kürtmesinin bildiler. Emperyalizmin ve sömürücü sınıfların uşakları ve bugünkü sömürü düzeninin bekçi köpekleri olan faşistlerin Çorum'da "bir Maraş katliamı daha" gerçekleştirme hevesleri kursaklarında kaldı. Ve Çorum'un yığıt halkı emekçi halkımızın faşizme asla teslim olmayacağını ve direnen halkların yenilme-yeyeceğini bir kere daha kanıtladı.

niş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olan faşistler, Gün SAZAK'ın öldürülmesini bahane ederek 28 Mayıs günü FOL-BİR'li polislerin de desteği ile halka saldırıya başladılar. O gün sabahın erken saatlerinden itibaren şehrin ana caddelerinde polislerin desteğinde, yasal mitinglerde bile görülmeyen rahatlıkla korsan gösteriler yaptılar. Daha önceden miting yapacaklarını etrafa yayarak Yozgat, Tokat, Alaca, İskilip, Osmanlı gibi il ve ilçelerden gelen faşistler, şehrin merkezindeki birçok ileri, demokrat, anti-faşist kişiler iş yerlerine ve evlerine saldırarak tanıp ve yağmalama hareketlerine giriştiler, terör estirdiler. Akşama doğru faşistlerin saldırıları karşısında devrimci halk güçleri sokak sokak, ev ev direnmeye geçti. Bu anda bir faşist öldürüldü. İyice saldırganlaşan faşistler, Milönü'ne doğru saldırıya geçtiler. Milönü'deki tüm halk güçleri devrimcilerin önderliğinde bankatlar olarak saldırıya karşı koydu ve faşistleri kısa bir süre içinde puskürttü.

### OLAYLAR BAŞLIYOR

Uzun bir sireden beri Çorum'da ge-

(Devrimci arka sayfa)

## FAŞİSTLER, MEZHEP, ÇATIŞMALARINI NİÇİN KIŞKIRTIYOR?

Çorum'da meydana gelenler, ülkemizde yaşanmakta olan olaylar konusundaki gerçekleri bir kere daha en çarpıcı biçimde ortaya çıkaran özellikler taşımaktadır.

Faşistler, Çorum'da kendi işgalleri altındaki bölgelerden biri haline dönüştürebilmek için Yozgat ve Tokat gibi yerlerden getirdikleri kuvvetleriyle birlikte ve polis ve askeri birliklerin açık desteğiyle saldırıya geçtiler. Özellikle halk içindeki alevi-sünni ayrılığını istismar ederek, sünni halk kesimlerini kıskırtmaya çalıştılar. Bu amaçla eskiden beri yapıldıkları gibi "Alevi-komünistler camileri bombaladı, kızlarımızın arzına geçip öldürdü" biçiminde adı yalanlar çıkararak halkı birbirine düşürmeye çalıştılar. Maksatları halkın bu şekilde birbirine düşmesinden yararlanmak, halkın bir kesim üzerinde hakimiyet kurmaktır.

Faşizme yardımcı olan burjuva gazeteleri de Çorum olaylarını faşistlerin çabalarına hizmet edecek şekilde bir mezhep çatışması, alevi-sünni çatışması olarak göstermek istemişlerdir.

Oysa bütün bir Çorum halkı olayların alevilerle sünniler arasındaki bir çatışma olmadığını; faşistlerin alevi-sünni halka saldırımlarının sonucu olarak meydana geldiğini bizzat kendileri yaşayarak görmüşlerdir.

Çorum'daki olaylar sırasında birçok mahallede alevi-sünni halk faşist saldırılara karşı beraberce bankatlar kurarak mücadele etmişlerdir. Bahçelievler, Yeşilyurt ve Şenyurt semtlerinde nüfusun büyük çoğunluğunu sünni halkımız oluşturmaktadır ve bu semtlerde faşist saldırılara karşı bankatlar kurarak, nöbet tutarak mücadele edenler de sünni halkımızdır. Yine Nadik'da alevi ve sünni halk birlikte oturmaktadır ve bu semtteki halkımız da "bu mücadele alevi-sünni meselesi değil, faşistlerle bizim aramızdaki bir meseledir" diyerek beraberce sabahlara kadar nöbet tutmuşlardır.

Faşistler halkı birbirine düşman etmek için birçok yalan haberler yaymaktadır. Olaylar sırasında sünni kesimden MSP ve AP'li olan birçok kişi devrimcilerin hakim olduğu bölgelere gelerek faşistlerin uydurduğu şeylerin gerçek olup olmadığını öğrenmek istemiş ve faşistlerin yalanlarını kendi gözleriyle görmüşlerdir.

Buna rağmen faşistler, çeşitli yalan ve demagojileriyle olayları yakından bilmeyen sünni halkı belli ölçüde kandırabilmektedirler. Bunun sonucu olarak sünnilerin oturduğu bazı bölgeler, mahalle ve köyler, faşistlerin işgal altına girmektedir. Buralarda, faşistler halkın dini

duygularını istismar ederek, alevi-komünistlerin buralara saldıracağı yalanlarını yayarak halkı suni (sahte) bir kampaşma ve gerilim içine sokmakta ve bu havadan yararlanarak kendilerine bu bölgelerde belli bir kitle tabanı sağlayabilmektedirler.

Faşistler "alevi ve sünni halkı birbirine düşürme" oyununu, daha önce ülkemizin Elazığ, Malatya, Yozgat, Tokat, Sivas, Maraş gibi birçok bölgesinde de oynamışlardır. Böylece kardeş kardeşe düşman etmişler, halkı oturdıkları yerlerden göçe zorlayarak yerinden yurdundan etmişlerdir. Böylece sahte bir kampaşma yaratarak sünnilerin oturduğu bölgelerdeki halkı baskı altına almışlar; onları MHP'ye, UGD'ye kaydılmaya, "aidat" (yani haraç) vermeye mecbur etmişlerdir.

Halkı bu şekilde birbirine düşman etmek emperyalistlerin, sömürücülerin işidir. Emekçi halk bu şekilde birbirine düşerse, sömürücüler kendi saltanatlarını daha rahat sürdürebilir. Çünkü o zaman halk sömürülmekten kurtulmak için uğraşacağına, birbiriyle uğraşır. Bu yüzden bu mezhep kıskırtıcılığı yapan faşistler sömürücülere ve emperyalistlere uşaklık etmektedirler. (Son olayların cereyan ettiği Çorum ve Amasya bölgelerinde bundan birkaç yıl önce bir Amerikan ajanının çeşitli araştırmalar yaptığı hatırlansın!)

Ama onlar bu hainliği müslümanlık adına yaptıklarını iddia ederler. Oysa mezhep ayrılığı çıkarmak, kardeş kardeşe düşürmek müslümanlığa da aykırıdır. Alevilik de sünnilik de, müslümanlığın iki değişik koludur. Ama faşistler, kendi çıkarları için bu iki kolu birbirine karşı kıskırtarak halkı birbirine düşürmektedirler. "Bir alevi öldürren cennetlik" diye yalanlar ortaya atarak halkı katil olma, kendi kardeşini öldürmeye kıskırtmaktadır.

Onlar daha önce Maraş, Elazığ, Malatya, Sivas gibi yerlerde yaptıkları bu hainliği şimdi Çorum ve Amasya bölgesine de taşımak için çalışmaktadırlar. Onların bu oyunlarına hükümet ve polis de katılmaktadır. Çorum'daki olaylardan başka, Merzifon'da da benzer olaylar tertipleniyor. Merzifon'da, alevi ve sünni yurttaşların birlikte oturduğu bir mahalleden, devrimcilerin oturduğu bir mahalleye doğru geceleri ateş açılıyorlar. Maksatları, bu ateşe karşılık verildiğinde, alevilerin müslümanlara ateş açtığı yaygarasıyla ortalığı karıştırmaktır.

Faşistlerin bu oyununa gelmemeli, alevi ve sünni mezheplerden olan halkımızın kardeşliğini ve birliğini gözümüzün bebeği gibi korumaya çalışmalıyız. Çünkü,

halkın bu şekilde birbirine düşürülmesi, bir insanın elinin kolunun bağlanması demektir; hakiki düşmanları ile, sömürücüler ve onların uşakları olan faşistlerle mücadele edecek halinin kalmaması demektir.

Onun için, bu ihanete kesinlikle izin verilmemelidir. Sünni halk kesimlerinin faşistler tarafından uydurulan çeşitli yalanlarla kandırılıp aldatılmasına asla izin verilmemelidir. Bu sünni kesim içindeki devrimci-ileri insanların, yurtsever insanların en önemli görevidir. Bu yüzden devrimci görüşlerin, devrimci mücadelelerin özellikle sünni halk kesimleri içinde gelişmesi için çablamak gerekir. Çünkü devrimci mücadelenin ve halkın devrimci bilincinin geliştiği yerlerde faşistler halkı bölmeye çabalar, hemen hemen hiç başıyana ulaşamamaktadır. Sünni kesim içindeki halkın devrimci bilincinin ve devrimci mücadelenin gelişmesi faşistlerin oyunlarını bozması ve halkı bu hainlere içine sokmamaktadır.

Sünni halk içindeki AP, MSP, CHP kesimlerinin olan dürist ve yurtsever insanlara da, bu konuda çok önemli görevler düşmektedir. Faşistlerin baskılarına asla boyun eğmeyecek, onların kıskırtmalarının önüne geçilmemesi gerekir. Faşistlerin yalan ve sahtekarlıkla, bir dünya halkı aldatılmasına göz yumulursa, onların yalanlarını yaygaralarına boyun eğilirse, bundan kendileri de çok zarar görecektirler. Bugün faşistlere ses çıkarmadılar, onların sahtekarlıklarına göz yumarlarsa, ileride faşistlerin baskısından hiç kurtulamayacaklardır.

Devrimciler, alevi ve sünni halk arasında bir kampaşmanın yaratılmasına kesinlikle müsaade etmemelidirler. Alevilerin bulunduğu yerlerin solu, sünni halkın oturduğu yerlerin de sağcı ve faşist olduğu şeklinde bir düşüncenin gelişmesi çok tehlikeli bir eğilimdir. Özellikle alevi halk kesimi içinde böyle düşüncelerin yayılmasına asla izin verilmemelidir. Halk içinde beliren "göç" eğiliminin önüne geçilmelidir.

Faşistlerin, Amerikan ajanlarının, kontr-gentilicilerin talimatlarıyla giriştiği her tertip bozulmalı, faşist yalan ve demagojiler açığa çıkarılmalı, faşist zorbalığa hiç bir şekilde meydan boş bırakılmamalıdır.

YAŞASIN ALEVI-SÜNNİ HALKIN BİRLİĞİ, KAHROLSUN FAŞİZM!

DEVİRİMCİ YOL



## ÇORUM DİRENİŞİ FAŞİZMİN SALDIRILARINI DARMADAĞIN ETTİ

(Baştarafı on sayfada)

Yeni saldırılara karşı ilerici ve devrimcilerin yoğun olarak bulunduğu Bahçelievler, Nadik, Yeşilyurt, Şenyurt, Mİlönü, Karşıyaka, Yavruturma, Terlemezler, Köpeklikbağları ve Kale mahallesi gibi semtlerde yüzlerce barikat kuruldu. Halk kadını, kızı, yaşlısı ve genç; her türlü savunma araçlarıyla barikatlarda nöbet tutmaya başladı.

Aynı gece 30-40 kişilik bir polis timi Bahabey caddesinden Mİlönü'ne doğru yeni bir saldırıya geçti. Kurulan barikatları geçemeyen polisler halkın direnişini karşısında paniğe kapılarak kaçtılar. Daha sonra iki Pol-Bir'li polisin öldüğü duyuldu. O gecedan sonra bir daha bu polisler kendi evlerini bile terk ederek bu bölgeye uğramadılar. Bu gelişmelerden sonra valilikçe sokaka çıkma yasağı konuldu. Fakat halk, bu 5 gün boyunca TRT'nin ve burjuva basının iddia ettiğinin aksine sokaka çıkma yasağına uymadı ve barikatları bir an bile terketmedi. Çünkü böyle bir şeyi kabul etmek faşistlerin ve resmi güçlerin saldırılarına karşı hiç bir şey yapmayı gündeme getirecekti.

30-31 Mayıs günleri halkla faşistler arasındaki çatışmalar özellikle Terlemez evler ve Kuruköprü bölgesinde yoğunlaşarak sürdü. Devrimcilerin önderliğinde tüm halk güçleri Sigortaevleri'nden saldırıya geçen faşistleri her defasında geri püskürttü. Faşizme teslimiyetin ölüm demek olduğunu iyi kavrayan ÇORUM halkı, oluşturduğu *Direnış Komitesi* ile direnişin ve halk dayanışmasının en güzel örneklerini verdiler. Bütün halk güçleri bu DİRENİŞ KOMİTESİ'nin önderliğinde sabahlara kadar barikatlarda nöbet bekleyenlere yiyecek, içecek, ilaç ve çeşitli savunma araçlarını sürekli taşıdılar. Bizzat kendileri ellerinde ne varsa, tüfeğiyle, sopasıyla, taşıyla nöbet tuttular.

Bu arada faşistlerin etkin olduğu Ulukavak, Devayna, Sigorta evleri, Çöplük gibi mahallelerde faşistlere karşı direnen ilerici, anti-faşist kişilerin yanında faşistlerin, AP'li, MSP'li kişilerin de evlerini, işyerlerini yakıp yıkarak yağmaladıkları

görüldü. CHP'li ve AP'li parlamenterleri bütün emniyet kuvvetlerinin önünde tartakladılar ve silahlarını aldılar.

1 Haziran günü çatışmalar doruk noktasına ulaştı. Akşam saat 21.00'de Sigorta evleri'nden, Terlemez evler ve Kuruköprü semtlerine doğru saldırıya geçen faşistler, büyük bir bozguna uğratılarak faşistlerin yuvalandığı Sigortaevleri semtine girildi. Üstlendikleri birçok yer halk tarafından tahrip edildi. Panik halinde kaçan faşistler yakında bulunan askeri birliğe sığınarak canlarını zor kurtardılar. Sonradan bu çatışmada iki faşistin öldüğü öğrenildi. Sabaha doğru Terlemez tepesine çekilen halk burada toplandı. Burada devrimci bir arkadaş yaptığı konuşmada, "Faşizmin saldırıları karşısında tek seçeneğin direnmek olduğunu, direnen halkın asla yenilmeyeceğini, mücadelenin sürekliliği için DİRENİŞ KOMİTESİ'nde örgütlenmenin gerekliliğini, faşizmin ancak devrimle yokedilebileceğini" belirtti. Daha sonra 1 Haziran 1971'de İstanbul Maltepe'de katledilen Hüseyin Cevahir'in anısına saygı duruşu yapılarak devrim andı içildi. Halk, "Halka kalkan faşist eller kırılır, faşizme ölüm tek yol devrim, kahrolsun faşizm, yaşasın Çorum direnişimiz" sloganlarını söyleyerek barikalara çekildi...

Bu çatışmalar esnasında faşistler mezhep ayrıntılarını körükleyerek "Aleviler canileri bombaladı, kadınlarımızı, kızlarımızı ırzına geçtiler, müslümanları kesiyorlar" gibi iğrenç yalan ve demagogilerle birtakım insanların yanlarına almaya çalıştılar, fakat devrimcilerin bulunduğu bölgeleri bizzat gezerek böyle bir şeyin olmadığını gören sünni ve MSP'li vatandaşlar bu yalanlara kanmadılar. Faşistler bunun üzerine bu insanların üzerinde, silah tehdit etme yöntemlerini deneyerek haraç almaya çalıştılar.

Faşistlerin yenilgisinden sonra, çatışmalarda ortalıkta gözükmeyen gençlik güçlerinin, devrimcilerin bulunduğu bölgelerde operasyona girişmelerini halk tepkiyle karşıladı ve resmi güçler operasyondan bir sonuç elde edemediler.



## Faşistleri iyi tanıyalım!

**FAŞİSTLER YALANCIDIR:** Artık herkes bilmeli ki, faşistlerin bütün söyledikleri baştan aşağıya yalandır. Mesela, onların müslümanlık hakkında söyledikleri de yalandır. Ve müslümanlık adına yaptıkları da düzenbazlıktır. Çünkü bütün herkes bilir ki, mezhep düşmanlığı diye bir şeyi müslümanlık kabul etmez. Elbette müslümanlıkta farklı mezhepler vardır. Ama herkes birbirinin inançına saygılıdır. Birakın farklı mezhepleri, müslüman olmayanlara, başka dinlere ve inanışlara bile saygılıdır. Ama faşistler bunun tersini söylerler! Mezhep düşmanlığı yaratırlar. Alevi emekçileri sünni emekçilere düşman diye gösterirler. İşte bunun adı müslümanlık değil, faşistliktir.

**FAŞİSTLER İRZ DÜŞMANI NAMUSSUZLARDIR.** Her gün gazetelerde haberlerine, namusuna soldiran faşist komandolarla ilgili haberler yer almaktadır.

**Faşist komandolar, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da ellerini kollarını bağladıkları analarının, babalarının gözleri önünde genç kızların ırzına geçmişlerdir. Ankara'da arabasını çaldıkları bir soförün ırzına geçmişler ve bu metodun UGD'deki eğitim çalışmalarında kendilerine tavsiye edildiğini açıklamışlardır. 1978'de Sivas'taki gerici aydınlanma ortamında da faşist caniler sekiz yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmişlerdir. Elazığ'da da en yakın arkadaşının karısına tecavüz eden yönetici bir faşist, arkadaşını bunu öğrendiği zaman onu "komünistlerle işbirliği yapıyor" diye öldürmek istemiş ve yakanmıştır.**

## Faşizmin oyunlarını bozalım!

**SİZLER, SÜNİ EMEKÇİLER!** Söyle bir düşünün! Yaşadığımız şehirde ya da kasabada MHP'iler gelmeden önce

# FAŞİZME KARŞI DİRENİŞ KOMİTELERİNDE BİRLEŞELİM!

Devrimciler uzun süreden beri, faşist saldırılara karşı emekçi halkın Direniş Komitelerinde birleşmeleri gerektiğini söylemektedirler. Her geçen gün devrimcilerin ne kadar haklı olduğunu göstermekte ve Türkiye'nin birçok yerinde emekçi halk güçleri faşist saldırılara karşı devrimcilerin önderliğinde Direniş Komitelerinde örgütlenmektedirler.

Artık faşizme karşı olan herkes hayat içinde ve bizzat kendi deneyileri ile görmektedirler ki, faşizmin saldırılarını etkisizleştirmek için birleşmekten ve direnmekten başka bir yol yoktur. Bu ise faşizme karşı olan herkesin, faşizme karşı Direniş Komitelerine katılması ve bu tür mücadele vermesi demektir. Faşistler saldırıca bu ziblerin de kendimizi korumak, faşizmi alt etmek için örgütlü olmamız zorunludur.

Son olarak Çorum'da ve Merzifon'da meydana gelen olaylar, Çorum ve Merzifon'un emekçi halkına bu geçeceği apaçık bir şekilde göstermiştir. Örneğin Çorum'da faşist saldırılara karşı çıkan herkes; inanç ve düşünce ayrılığına bakmaksızın, hangi siyasi düşünceden ve hangi mezhepten olursa olsun, faşizme teslim olmayı reddeden bütün emekçi halk güçleri, dişe diş bir mücadele vermekte ve ortaklaşa direnmekten yana olmuşlardır. Faşist saldırılar ancak bu şekilde püskürtülebilmiş ve etkisizleştirilmiştir. Eğer faşist caniler Maraş'ta başladıkları Çorum'da başarısızlarsa, kuyruklarını kısıp kaçmak zorunda kalmışlardır, bu büyük ölçüde devrimcilerin önderliğindeki halkın komiteleşmesi, örgütlenmesi ve sadece kendi gücüne güvenerek barikalarda direnmesi sayesinde olmuştur.

Faşist güçler halktan gereken cevabı almalarına rağmen, yeni saldırılar hazırlamak için geri çekilmişlerdir. Son olaylardan elbette onlar da kendi açılarından ders çıkaracaklar ve yeniden, daha hazırlıklı şekilde saldırıya geçmeye çalışacaklardır. Şurası unutulmamalıdır ki, faşistler kısmen de olsa bazı sünni emekçileri kandırmayı başararak kendi yanlarına almışlardır. Hiç bir emekçinin faşistlerin kucağına düşmesine göz yumulmamalıdır. Onların bu sahtekarlıklarını ve alçakça oyunlarını bozmak amacıyla, hiç za-

man kaybetmeksizin faşistlere karşı olan herkesi birleştirmeli ve Direniş Komitelerinde örgütlenmelidir.

Şimdi hepimize düşen görev, faşistlerin son saldırılarında gösterdiğimiz direniş azmimizi daha örgütlü ve kalıcı hale getirmektir. Çorum ve Merzifon'daki direniş eylemlerimizi pekiştirmenin yolu, yeni faşist saldırılara daha güçlü ve örgütlü bir şekilde hazırlanmaktır. Faşistlerin çok yönlü saldırılarına karşısında, direniş mücadelemizin de çok yönlü olduğunu kavramalıyız. Devrimci saflarda dayanıklılık ve disiplinliliğe yer olmadığını dosta düşmana göstermeliyiz.

Bugün Çorum'da ve Merzifon'da direniş komiteleri halkın kendi elleriyle faşistlere karşı mücadelesinde kurduğu örgütler durumundadır. Devrimci mevcut örgütlenmeleri pekiştirmeli, kalıcı hale getirmeli ve yeni Direniş Komiteleri kuralmalıdır. Bu Direniş Komitelerinde de hangi siyasi düşünceye, hangi inanışa bağlı olursa olsun, faşizme karşı olan herkesin yer almasına çalışılmalıdır. Direniş Komiteleri bir yandan faşist saldırılara karşı savunma ve direnme görevlerini yerine getirirken, aynı zamanda bütün halkın birliği, kardeşliği, dayanışması için çaba sarfetmelidir. Direniş Komiteleri halkın kendi gücünü yaratıcı şekilde kullandığı, her konuda söz ve karar sahibi olduğu, geçici değil kalıcı örgütler haline getirilmelidir. Hiç bir mahalle, hiç bir işyeri, fabrika, hiç bir köy örgütsüz bırakılmamalıdır. Faşist saldırılara karşı herkes devrimcilerin önderliğinde birleşmeli ve örgütlenmelidir. Devrimcilerin bulunmadığı yerlerde de emekçi halk güçleri kendi aralarında birleşmeli ve vakit kaybetmeksizin direniş komiteleri kurmalı, çevrelerindeki devrimcilerle ilişkiye geçmelidir.

Bugün bu konuda gösterilecek tereddütler, ihmalkarlıklar sadece faşistlerin işine yarayacaktır. Kaybedecek vaktimiz, boşa harcanacak gücümüz yoktur. En kısa sürede, bütün gücümüzle her mahallede, her fabrikada ve işyerinde, her köyde faşizme karşı olan bütün herkesi direniş komitelerinde birleştirmeliyiz.

**DİRENİŞ KOMİTELERİNDE ÖRGÜTLENMEK İÇİN İLERİ!**

hiç mezhep çatışması var mıydı? Kim başlattı bu kardeş kavgasını?

Söyle bir düşünün! Ve faşist güçlerin bugüne dek yaptıklarına artık yeter deyin! Onların sizden haraç almasına, namussuzluklarına, ırz düşmanlıklarına, caniliklerine göz yummayın! Bugün faşistlere ses çıkartmanın, onların cinayetlerine ister istemez ortak olmak anlamına geldiğini unutmayın! Bu vebali taşımayın!

Hele hele dini inançlarımızın faşist katiller tarafından kanlı emellerine alet edilmesi karşısında kayıtsız kalmanın vebalini hiç taşımayın! Faşistlere bu şekilde müsaade ettiğiniz sürece, yeni Maraş katliamlarına kendi ellerinizle zemin hazırlamaz olmaz musunuz? Tüpy bitmemiş yetimlerin, hamile kadınların ve sizlerden tek farkı alevi olmak olan ve yine sizler gibi emeğiyle yaşayanların, müslümanlık adına yeniden öldürülmesinin her şeyden önce müslümanlığa, insanlığa karşı işlenmiş en büyük suç olacağını bilmez misiniz?

**VE SİZLER, ALEVİ EMEKÇİLER!** Sizler bu alevi, sünni çatışmasından denilen kardeş kavgasının önüne geçmek için ne yapıyorsunuz? Gündeme getirilen çatışmaların iç yüzünü görmeyerek, sünni emekçilerin karşısına alevilik adına çık-

arak, sünni kardeşlerinize "yezid" diye baharak faşist güçlerin oyununa gelmiş olmuyor musunuz? Sünni emekçilere "yezid" deyip onları düşman olarak göstermeye çalışan alevi sabbazların gericiilerinin bütün emekçilere ihanet ettiğini görmüyor musunuz?

Şurası çok iyi bilinmelidir ki, alevi olmak ilerici-devrimci olmak demek değildir. Aynı şekilde sünni olmak da gerici-faşistlik değildir.

Bir kimsenin ilerici, devrimci olması ya da gerici, faşist olması onun ait olduğu mezhep hokenine, milliyetine göre açıklanamaz. Tam tersine, hangi mezhepten, hangi milliyetten olursa olsun, sömürüye, zulme, her türlü eşitsizliğe karşı çıkan herkes, ilerici, devrimci olabilir. Sömürüden, zulümden yana olan, eşitsizliği savunan ve bunlara hizmet eden herkes gerici, faşist olabilir.

Sözün kısası, alevilik, sünnilik kavgası diye bir şey kabul edilemez. Bu kardeş kavgasına müsaade edilemez. Ancak faşist güçlerle hangi mezhepten ve milliyetten olursa olsun, emekçi halk güçleri arandaki kavga da "kardeş kavgası" olarak gösterilemez. Çünkü bu kavga sınıf kavgasıdır, ezilen insanların ezen sınıfları karşı kurtuluş kavgasıdır.