

**Esnaf halkın bir parçasıdır!  
Devrimciler esnafın dostudur!  
Devrimciler esnafı tehdit etmez!  
Devrimciler haraç almaz!**

**DEVRİMCİ  
YOL**



## **BÜTÜN ESNAFIN DİKKATİNE! Hiç kimseye haraç vermeyin!**

Son günlerde esnaf üzerine birtakım dolaplar çevriliyor. Sömürücü büyük patronlar ve bunların uşakları faşistler, esnafa yönelik yalan ve sahtekarlık üzerine kurulu propagandalarla onlar üzerindeki baskıyı ve soygunu gizlemek, onları kendi yanlarına çekmek istiyorlar. Esnafı hayali düşmanlarla korkutmaya, malının ve canının bu düşmanın tehdidi altında olduğuna inandırmaya çalışıyorlar. Bu amaçla, devrimciler esnafa düşmanmış gibi gösterilmek isteniyor.

Esnafın kafasına, devrimciler esnafın malını ve canını tehdit eden korkunç ve tehlikeli canavarlardır şeklinde bir fikir yerleştirilmek isteniyor. Hakim sınıflar ve faşistler esnafı devrimciler aleyhine böyle şartlandırmak için, devrimcilerin esnafı tehditle kepenk kapatma eylemine zorladıkları; esnaftan zorla para topladıkları; haraç aldıkları yönlü bir yaygara sürdürüyorlar. Bu yaygaraların yanı sıra, uyduruk ve yalan birtakım haberler yayılıyor; hiç bir zaman devrimcilerin yapmayacağı, esnafa yönelmiş bazı davranışlar devrimciler yapıyormuş gibi gösteriliyor. Mesela faşistlerin ve serserilerin (maflacılık özentisi ve kisvesiyie), esnafı tehdit ederek haraç alma işlerini de devrimciler yapıyormuş gibi yalanlar uydurduklarını ve sahtekarlıklara başvurduklarını görüyoruz.

Son günlerde devrimciler aleyhine sürdürülen bu yalan ve iftira kampanyasının çok yaygın ve çok gürültülü bir şekle bürünmüş olması karşısında devrimcilere atfedilen birtakım davranışlar hakkında bazı açıklamalar yapmak gerekli olmuştur. Tekeleci büyük patronların ve faşistlerin çevirmeye çalıştıkları dolapları esnafın görebileceği ve faşizmin oyununa gelmeyeceği inancıyla aşağıdaki gerçekleri tekrar da olsa belirtmekte yarar görüyoruz.

### **Devrimciler esnafı tehdit etmez!**

Özellikle İstanbul'da esnafın dükkan kapatma (veya kapatılma) eylemi üzerine basında, radyo ve televizyonda büyük bir patırdı koparıldı. Bu dükkan kapatma (veya kapatılma) işi devrimcilerin esnaf düşmanı olarak gösterilebilmesi için istismar edildi. Bu konuda en çok baskı ve tehdit üzerinde yaygara yapıldı.

Esnaf bir protesto, bir direniş eylemi olarak kepenk kapatma eylemine başvurabilir. Devrimciler de esnafa böyle bir eylem önerisinde bulunabilirler. Bu durumda, yani devrimcilerin esnafı kepenk kapatma şeklinde bir direniş eylemine çağırması durumunda, devrimcilerin en önde ve en önemli olarak gözecekleri, titizlikle arayacakları iki şart vardır. Bunlar: 1. Böyle bir eyleme esnafın kendi iradesiyle, bilerek ve isteyerek katılması. 2. Böyle bir eylemin halka zarar vermemesi, aksine halkın ve esnafın çıkarına bir eylem olması. Başka bir deyişle, böyle bir eylem halkın mücadelesine faydalı olmalı, bu mücadeleye bir şeyler katmalıdır.

Devrimcilerin titizlikle gözecekleri bu iki şartın ne derece birbirine bağlı, biri olmazsa diğeri de olmayacak olan şartlar olduğu çok açık olarak meydanda olan bir şeydir. Esnafı veya başka herhangi bir halk kesimini tehdit ederek eyleme sürüklemek devrimcilerin kesinlikle başvuramayacağı, şiddetle karşı oldukları bir yöntemdir. Halka karşı tehdit ve zor kullanmak devrimcilikle çelişir.

Tehditle halkın kazanılamayacağını, tersine tehdidin halkın husumetine ve nefretine yol açacağını sıradan bir devrimci sempatizan dahi bilir. Devrimcilik halkın yararına olanı savunmak ve yapmaktır. Yine devrimcilik, halkın yararına olanı, halkı ikna ederek, halkı kazanarak ve halkla beraber olarak yapmaktır. Halkın üzerindeki her türden sömürüyü, baskıyı ve tehdidi ortadan kaldırmak için mücadele eden devrimciler açısından, halkı tehdit ağır bir suçtur. Böyle bir suçu işleyen bir kimseyi devrimciler aralarında barındırmazlar, aralarına sızabilmiş böyleleri varsa, onları tespit eder etmez cezalandırırlar ve aralarından atarlar.

### **Devrimciler haraç almaz!**

Devrimciler aleyhine bir propaganda olarak "devrimcilerin bağış ve yardım adı altında esnaftan zorla ve tehditle para topladıkları" yollu uydurma haberler ortalığa yayılıyor. Yine, devrimci maskesi takan bazı ne olduğu belirsiz kişilerin esnafı dolaşarak, solcu örgüt isimleri söyleyip bu örgütler adına tehditle para topladıklarını duyuyoruz.

Devrimciler mücadelenin ihtiyacı olan parayı esas olarak halkın gönüllü yardımlarıyla, halka güvenerek ve dayana-

rak sağları. Esnaftan da pek çok kişinin devrimci mücadeleye sempati duyduğu ve bağışlarda bulunduğu bir gerçektir. Halk ve halkın bir parçası olan esnaf kendi davaları olan Devrimci Mücadeleye katılmalı, bu mücadeleye bağış ve yardımlarda bulunmalıdır. Ama nasıl?

Esnaflar, görüşlerine uygun düşüyorsa, mücadelesini doğru buluyor ve sempati duyuyorsa ve bu mücadeleye katkıda bulunmak istiyorsa, devrimcilerle bağışlar şeklinde yardım etmelidir. Devrimciler esnaftan bu şartla bağış kabul edebilir ve esnafın bu şartla, gönüllü olarak anti-faşist mücadeleye katkıda bulunmasını talep ederler. Devrimciler esnaftan gelen bağışları, esnafın anti-faşist mücadeleye katılmasının bir biçimi olarak düşünürler.

Bunun dışında, doğru bulduğu veya sempati duyduğu bir mücadeleye katılmak ve katkıda bulunmak bilinciyle ve iradesiyle yapılmış olan yardımların dışında devrimciler esnaftan herhangi bir para istemezler. Vermeye kalkışanlar olsa dahi böyle bir şeyi kabul etmezler.

Bu noktaya özellikle işaret ediyoruz, çünkü devrimciler, rüşvet diye para teklif eden kimselere rastlanmaktadır. Bu gibi kişiler devrimciymiş gibi görünüp, bazı özel ve uygunsuz işlerini sürdürebilmek ve çevrelerinden çıkar sağlayabilmeye çalışmaktadırlar. Devrimciler böylelerine çok dikkat etmekte, Devrimci mücadeleye herhangi bir sempatisi olmadığı halde yardım teklif edenler şüphe ile karşılanıp, yardımları kabul edilmemektedir.

Faşistlerin etkinlik kurdukları bölgelerde esnaftan haraç topladıkları, yine bir kısım serserinin kabadayılık ve mafiacılık kisvesiyle esnafa musallat olduğu öteden beri bilinen bir şeydir. Mafiacılık işlerinin bir meslek olarak devamını sağlamak işini hakim sınıflar teşvik etmektedir. Öyle ki yer yer bu mafia örgütleri polisle içli dışlı ilişkilerle mesleklerini sürdürür durumdadır. Durum böyle olduğu halde, son zamanlarda devrimcilerin mafia çeteleriyle işbirliği içinde oldukları ve haraç topladıkları şeklinde kastlı ve yalan haberler çıkartılmaya çalışılıyor. Bu yolla da devrimciler esnafa kötü gösterilmek isteniyor. Bütün bunlar için esnaftan ricamız şudur:

- Hiç kimseye haraç vermeyin. Sizden haraç isteyenleri devrimcilerle bildirin.
- Sizden bağış veya yardım talep eden ve devrimci olduğunu söyleyen herhangi bir kişinin tavır ve davranışlarından kuşulanıyorsanız; bağış talep eden kişinin düşüncesine katılmıyorsanız veya sempati duymıyorsanız; veya her ne sebeple olursa olsun bağışta bulunmak istemiyorsanız talep eden kim olursa olsun para vermeyin!

Bu durumda zorlayıcı en küçük bir hareketle veya tehditvari herhangi bir davranışla karşılaştığınızda bunu çevrenizdeki tanıdığımız devrimcilerle bildirin! Devrimciler, kendi adlarını istismar ederek tehditle para toplamaya kalkanlara engel olacak böyle bir şeye müsaade etmeyeceklerdir.

## Esnaflar halkın bir parçasıdır!

Esnaflar için hayat her geçen gün biraz daha zorlaşmaktadır. Zamların esnafın satışlarını düşürmesi bir tarafa; satışlardan eline geçen parayla esnaf yeniden mal almaya gittiğinde, yükselen fiyatlar yüzünden elindeki parayla eskisi kadar mal alamamaktadır. Satabildiğinden daha az miktarda malı dükkanına koyabilmektedir.

Kısaca, satışını yaptığı mallara yapılan her zam, esnafın mallarını azaltmakta, dükkanını küçültmekte; esnafın elinde olanların bir parçasını alıp götürmektedir. Zamlar, esnafın elinde olanların bir parçasını alıp nereye götürmektedir? Kimlere götürmektedir? Esnafın elindekilerin bir parçasını alıp götüren zamlar, esnafa mal satan tekellere ve büyük patronlara yüz milyonlar hatta milyarlarca kazanç sağlamakta-

dır. Bu gerçeği esnaf kendi tecrübesiyle görebilmektedir.

Sömürücü büyük patronlar ve bunların uşaklarının esnaf üzerine sürdürdükleri yaygaraların son zamlarla ve esnafın bu zamlara karşı huzursuzluğunu açığa vurması ve tepki göstermesiyle birlikte yükseltilmesinin anlamı çok açıktır. Parababaları korkuyor ve telaşlanıyorlar. Evet, esnafın kendi çıkarları doğrultusunda en küçük bir kıpırdanışta bulunması parababalarını telaşlandırmaya yetiyor; ve bu telaşla basıyorlar yaygarayı. O kadar ki, esnafın değil, büyük patronların çıkarlarını savunan; büyük patronlarca kurdurulmuş; yönetim kadroları çoğunlukla esnaflıkla alakası olmayan kişilerden teşekkül etmiş sözde esnaf örgütlerine demeciler verdiriyorlar. Bu örgütlerin yöneticileri, esnafın belini büken bunca zamlar karşısında tek söz etmezken, esnaf zamlara karşı tepki gösterince, bir yığın vatan-millet kâflarıyla doldurulmuş nutuklar atıp esnafı hayalî düşmanlarla savaşa çağırıyorlar.

Esnafların önemli bir kesimi bugün artık tekellerle, büyük patronlarla çıkar birliği içinde olmadığını, aksine kazançlarının ve ellerindekilerin her geçen gün büyüyen bir parçasına tekellerce ve büyük patronlarca el konduğunu görebilmektedir. Esnaflar bu yolla soyulduğunu ve yoksullaşmakta olduğunu kavramaktadır. Esnaflar içindeki uyanış ve esnafın esas çıkarının halka karşı değil halkla birlikte sömürücü büyük patronlara karşı bir mücadeleden geçtiğini giderek kavramaya başlaması, onları (parababalarını) telaşlandıracak çok önemli bir gelişmedir.

## Devrimciler esnafın dostudur!

Hakim sınıflar bütün imkanlarıyla devrimcileri esnafa düşman olarak tanıtmaya çalışıyorlar. Böylece esnaf üzerindeki soğunlarını gizleyeceklerini ve esnafı diğer halk kesimleriyle karşı karşıya getirebileceklerini zannediyorlar. Peki, başarabilecekler mi? Esnafı dostuyla düşman, düşmanı ile dost yapabilecekler mi? Esnafı halktan koparıp halka karşı kullanabilecekler mi? Biz zannetmiyoruz. En azından esnafın çok büyük bir çoğunluğu için bunu beceremeyecekler; onların bunca soyguna sessiz kalmasını sağlayamayacaklar. Esnafın gerçek çıkarının halkla beraber olduğu gerçeğini karartamayacaklar ve karartamamaktadırlar. Esnafın, gerçek dostlarıyla düşmanlarını ayırdedebildiğini gösteren pek çok örnekten sadece bir tanesi, son zamlara karşı protesto gösterilerine katılmış olmalarıdır.

Esnaflar dahil, bütün halkı sömürerek semirmiş olan bir avuç parababasının yüz milyonlarını on milyarlarca çıkararak, fakat bütün halkın sırtındaki sömürüyü yüz milyonlarca artıran zamlara karşı çıkılmasından; bu insafsız soyguna direnilmesinden daha normal ve haklı ne olabilir? Esnafın da diğer halk kesimleriyle beraber bu zamlara direnmesi, kendi çıkarını savunması değil midir? Zamlar yoluyla esnafın elinde bulunanı kapmaya çalışan ve kapan büyük patronlar değil midir? Esnaflar yoksullaştırılan halk mıdır? Ya da, bütün halkın çıkarlarını hakim sınıflara karşı savunan, bunun mücadelesini veren devrimciler midir?

Bu zamları yapıp, esnafı ve halkı soyanlar! İstedığınız kadar vatan-millet nutukları atın, halkı ve esnafı kandıramayacak, bu soygunu gizleyemeyeceksiniz. Bütün iftiralarınıza, bütün dolaplarınıza rağmen, halkla devrimcilerin arasını açamayacak; halka dostlarını düşman, düşmanlarını dost gösteremeyeceksiniz. Devrimciler böyle bir şeye izin vermeyeceklerdir.

KAHROLSUN ZAM, ZULUM, SÖMÜRÜ  
YAŞASIN HALKIN ZAMA, ZULME ve SÖMÜRÜYE  
DİRENİŞİ

DEVRİM  
YOL